

Cultuur en natuur in Namur

Bivakkeren in een kunstwerk

Zin in stevig stappen, Zieen pak natuur en een streepje cultuur? Dan zijn de Sentiers d'Art in het zuiden van de provincie Namen een uitstekende keuze. Door de Condroz-Famenne loopt een unieke langeafstandsroute van

141 kilometer waarop 42 kunstwerken in het landschap te zien zijn. Nog beter: in zeven van die kunstwerken kan je ook je slaapzak uitrollen en de nacht doorbrengen. Mag het wat minder zijn? Langs de route kan je ook

kleinere lusjes maken van 6 tot 16 kilometer. Telkens goed voor verrassing en verwondering boven op al dat natuurschoon.

sentiersdart.be



Door de Condroz-Famenne loopt een langeafstandsroute langs 42 kunstwerken in het landschap.

Jaag op Waalse parels

Speurtocht meets geocaching



Vijf redenen om nu de app Totemus op je telefoon te zetten:

- 1// De app wil je parels van het Waalse erfgoed leren kennen.
- 2// Dat doet hij met schattenjachten die een combinatie zijn van speurtocht en geocaching.
- 3// Er zijn routes voor wandelaars, fietsers en zelfs eentje voor wie liever de auto neemt.
- 4// Je kiest zelf wanneer je wil jagen, want alle plekken die je aandoet zijn 24/7 toegankelijk.
- 5// De app is gratis en beschikbaar in de App Store en op Google Play.

totemus.be/nl

Afspraak in het klooster

Verborgен erfgoed in Brugge

Wist je dat een kwart van de oppervlakte van de Brugse binnenstad gelinkt is aan het religieuze leven?

Behalve kerken en kapellen telt de stad ook heel wat kloosters. Twee van die - nog bewoonde - kloosters zetten nu de deuren open voor bezoekers. In het Engels Klooster en het Klooster van de Ongeschoeide Karmelieten neemt een gids je mee door het kloosterleven, de gebouwen en tuinen, en naar de waardevolle bibliotheken. Op het einde van het bezoek ontmoet je een van de religieuzen.

www.sacredbooksbruges.be



De refter van het Karmelietenklooster.